

De Uitvaartkrant

feiten, fabels & trends

Vijfde editie

deze krant wordt u aangeboden door **STRIKT PERSOONLIJK UITVAART | UTRECHT**

www.deuitvaartkrant.nl



foto @ stilbeeld

Afscheid van een moeder

p. 2

'Ik word 88' zei Diederique altijd. Dat is haar niet gegund, bij 53 hield het leven voor haar op.

lees meer op pagina 2



foto @ stilbeeld

Locaties voor een uitvaart

p. 4 & 5

De uitvaart kan in kerk of crematorium plaatsvinden, maar het mag ook elders. Locaties in en om Utrecht...

lees meer op pagina 4 & 5



Agenda 2016

p. 6

Wij presenteren graag onze agenda voor 2016: kom naar het Poëzie Café of leer van Sarah hoe u bloemen schikt.

lees meer op pagina 6



foto @ stilbeeld

Nabestaanden en rouw

p. 3

Wat is rouw en hoe kunt u iemand in rouw het beste bijstaan? Rouwbegeleider Liesbeth geeft tips en inzichten.

lees meer op pagina 3

INHOUD

- Het gezicht achter de krant 1
- 2 Spreektips voor de speech
- Ontzorg de mantelzorger 3
- 3 Win een Herinneringstas t.w.v. € 45,-
- Boekentips 6
- 6 Bijzondere portretten
- Notaris enzo 7
- 7 Tarieven schenk- en erfbelasting 2016
- Wat kost een uitvaart? 7
- 8 Alle sponsoren op een rij



REFERENTIES

Ik heb voor jullie gekozen omdat ik – na het lezen van de referenties – ook zo wilde kunnen terugkijken op de uitvaart van mijn man. Dat is gelukt. Dank daarvoor.

Bedankt voor het regisseren van een prachtige, persoonlijke uitvaart van ma. Jullie maken de naam van jullie onderneming meer dan waar.

Strikt Per·soon·lijk *(specifiek betrekking hebbend op een persoon)*

Ieder mens heeft een leven geleefd en anderen geraakt. Het biedt troost & inspiratie dit leven te belichten.

Strikt Persoonlijk Uitvaart geeft samen met u invulling aan persoonlijke uitvaartwensen. De rolverdeling is helder; u neemt afscheid, dus u bepaalt. Wij, Saskia en Esther, zijn er voor de creatieve inbreng in de uitvaart, de zorgzame regie achter de schermen en de persoonlijke begeleiding van naasten.



De uitvaart en de week daaraan voorafgaand begeleiden wij van a tot z. Er is dagelijks contact met naasten; zo weten wij wat speelt en houden wij oog op wat praktisch en emotioneel gezien nodig is.

Een maand later treffen wij elkaar nog een keer voor een kop koffie en een nagesprek.

Nobelstraat 135 | 3512 EM Utrecht
www.striktpersoonlijkuitvaart.nl
030 - 2316131

Een uitvaart verzorgd door Strikt Persoonlijk Uitvaart



'Ik word 88' zei Diederique altijd. Dat is haar niet gegund, bij 53 hield het leven voor haar op. De stelligheid achter deze uitspraak typeert haar; ze was onverzettelijk en krachtig. Als moeder van twee, genoot zij samen met haar echtgenoot intens van het leven. Een rommelig huishouden waar iedereen altijd welkom was voor een babbeltje of een goed gesprek. Zo was ook iedereen welkom bij haar uitvaart. De stoere ruimte van DeFabrique paste bij Dé, tegelijkertijd verraste deze locatie de genodigden als plek voor een uitvaart.

Qua bloemen koos haar gezin voor een opstelling waarbij 2000 zilverdraadjes vanuit het plafond naar beneden kwamen. In die draadjes waren kleine bloemen geknoopt. Op de kist stonden 70 kaarsen; door de warmte die zij gaven, bewogen de bloemen. Dé was dol op watervallen; door de glinstering van het draad en de positie van de bloemetjes leek er een waterval zachtjes neer te dalen op haar kist. Een indrukwekkend schouwspel, zowel bij binnenkomst van de genodigden als tijdens het afscheid, wanneer de kaarsen werden aangestoken.

De kracht van Dé was de eenvoud; op de achtergrond en als nodig kordaat en vooraan. Dit kwalificeerde haar als begeleidster van het hockeyteam meisjes D1, het team van Tante Dé. De kinderen waren gek op haar. Ze was streng doch rechtvaardig, bij haar voelde je je op je gemak en kon je delen waar je mee zat. Haar ruime vrienden- en kennissenkring deed helemaal mee aan het gekozen bloemconcept. Zo zat men met elkaar rondom Dé, tussen de witte zuilen vol kleurrijke boeketten, speels verspreid in de ruimte.

Dé had een hechte band met haar grote familie. Het familiehuis in Zwitserland fungeerde als bakermat voor waardevolle herinneringen. Juist de kleine dingen kon ze waarderen; hoe de zon op de sneeuw scheen of de smaak van een goed glas wijn. Qua catering na afloop van de uitvaart moest 'Zwitserland' zichtbaar zijn. Dus was er een kar met Zwitserse kazen en worst. Ook hier klonk haar humor door, lange spijkers met tomaat en basicilum, een siliconenkit gevuld met spuitkaas ter plekke gespoten op toast en limonade uit grote glazen potten.

SPREEKTIPS VOOR DE SPEECH

OM U OP WEG TE HELPEN BIJ HET UITSPREKEN VAN EEN UITVAARTSPEECH GEVEN WIJ U ENKELE TIPS

door Saskia & Esther van Strikt Persoonlijk Uitvaart | Utrecht

1

BEGIN MET EEN VERRASSENDE OPENINGSZIN

- + mensen hebben gelijk aandacht voor de rest van uw verhaal
- + zodra de zaal ontspannt, is het makkelijker voor u
- + toehoorders nemen u geen examen af, het zijn familie en vrienden
- + humor is toegestaan, grapjes zijn oké

2

LET OP UW HOUDING

- + houd beide voeten op de grond en probeer wiebelen te voorkomen
- + huilen is ok, haal rustig adem, ga dan pas verder
- + het publiek ziet maar 10% van uw zenuwen
- + kijk af en toe de zaal in, naar de achterwand

3

PRAAT NIET TE LANG

- + houd 500 woorden aan
- + 120 woorden = 1 minuut gesproken

+

4

- + oefen de tekst thuis 3x hardop
- + kies een plek in de zaal waar u makkelijk naar de kathedr kunt lopen
- + spreek voor uw gevoel overdreven langzaam
- + neem af en toe een adempauze
- + als het passend is, neem een voorwerp mee dat aansluit bij uw verhaal

2.

IF I NEVER SEE YOU AGAIN
I WILL ALWAYS CARRY YOU
INSIDE
OUTSIDE

ON MY FINGERTIPS
AND AT BRAIN EDGES

AND IN CENTERS
CENTERS
OF WHAT I AM
OF WHAT REMAINS

- BUKOWSKI -

NABESTAANDEN IN ROUW HELPEN

Liesbeth Timmer is rouwbegeleider en vertelt

“Toen ik 22 was, overleed mijn moeder plotseling. Ik werd opgevangen door de predikante van mijn kerk. Dat was fijn en deed me heel goed. Zij was mij nabij, zij sloot aan bij mij en bood veiligheid. Zij zocht met mij mee, naar wat kon maken dat ik het leven weer aan kon. Niet meer, maar ook niet minder dan dat. Toen deze predikante – die een tweede moeder voor mij was geworden – zelf kwam te overlijden, realiseerde ik me pas wat zij me geleerd had over rouw en hoe daar mee om te gaan. Die veilige bedding, die gunde ik andere mensen ook. Daarom begon ik als vrijwilliger bij onder andere Humanitas en het Landelijk Steunpunt Rouw. Ik volgde diverse trainingen en uiteindelijk de opleiding ‘Rouw- en verliesbegeleider’ bij Land van Rouw.

Nu bied ik mensen een luisterend oor, een veilige plek waar alles gezegd mag. Door met aandacht een stukje met mensen mee te lopen, zoek ik met hen hoe ze hun eigen kracht kunnen hervinden en help ik hen op weg weer echt te kunnen gaan leven.”

Hoe doe je dat, dat helpen?

“Ik help door er te zijn. Dat klinkt als weinig: ‘er zijn’, maar dat is het niet. Wanneer je oprecht luistert, aandacht hebt en daardoor de ander veiligheid biedt, dan is het heel veel. Iemand in rouw heeft behoefte aan erkenning en aan vertrouwen om dat wat moeilijk is, zelf aan te kunnen gaan. Dat hij of zij gezien wordt en niet alleen is, geeft moed verder te durven leven.”

“Een valkuil is, dat wij als medemens geneigd zijn oplossingen aan te dragen, goedbedoelde raad te geven, te bemoedigen en op te beuren. Maar is dat wat nodig is? Vaak sluit die instelling juist niet aan bij de behoefte. Beter is open vragen te stellen en door te gaan op wat degene in rouw zegt. Dat is niet altijd makkelijk, angst het verkeerde te zeggen kan je daarbij in de weg zitten. Toch is die angst niet nodig; hardop uitspreken wat je spannend vindt, dat je wilt helpen en troosten, maar niet goed weet hoe, creëert een sfeer voor oprecht contact. Goed te weten; hoe graag je ook de tranen wilt drogen en het leed verminderen: dat kan niet. Het beste dat je kunt geven is erkenning van het verdriet en oprecht nabij zijn.”

Wat is rouw eigenlijk?

“Zo’n halve eeuw geleden (Elisabeth Kübler-Ross – ‘70) wordt rouw beschreven als een proces met vijf fases: het begint met ontkennen en het eindigt met aanvaarden – en dan is het klaar. Maar klopt dat wel? Enkele jaren later (William Worden – ‘90) is het rouwmodel opgebouwd uit de zogenoemde ‘rouwtaken’, die zowel de erkenning van het verlies betreffen, als de manier waarop je het leven na dit verlies opnieuw inricht. Deze taken staan je volgens dit model allemaal te doen, maar de volgorde ligt niet vast. Weer later (Maggie Stroebe – 2008) wordt rouw gedefinieerd als een proces met twee aandachtsgebieden: het verlies en het herstel. Hier kan ik me in

vinden, in een ‘gezond’ rouwproces komen beide in slingerbewegingen aan bod. De rouwende is zowel gericht op het verdriet en het gemis, als op het leven van alledag met alles wat daarin speelt. Wie zich verliest in verdriet, vindt moeilijk de weg naar het leven en wie vooral de afleiding zoekt, verbindt zich moeilijk met het verlies. Geen van beide is fout, maar in beide situaties mist er wel iets wat kan helpen je weg te vinden. Rouw komt zoals het komt, kent geen tijdsfad en er is geen sprake van goed of fout. Rouw is een actief proces, waarbij de rouwende op zoek gaat naar een nieuw evenwicht. De band met de overledene, de manier waarop die persoon is overleden, het karakter van de rouwende, de mate van steun van de sociale omgeving; het speelt allemaal mee.”

Wat kun je concreet doen?

“Het is goed je te realiseren dat iemand die rouwt niet altijd de energie heeft om initiatief te nemen. Het klinkt mooi, ‘Je mag me altijd bellen als er iets is’, maar in de praktijk werkt dat niet helemaal. Neem dus zelf het initiatief, stuur zo af en toe een kaartje, breng een pan soep en geef niet op als er na vier belpogingen nog niet opgenomen is. Het is niet persoonlijk. Rouwen kost gewoon energie en tijd en dat mag.”

TIP:
Erken het verdriet.
Herhaal of vat samen
wat iemand zegt &
vraag waar nodig
verder, maar laat
OMA thuis, dus geen
Oordeel, Mening of
Advies.

ONTZORG DE MANTELZORGER

Aan het woord Paula Foet, ervaren mantelzorger

Mijn man was 44 toen hij in 1984 de diagnose ALS kreeg, een ziekte waar wij amper iets van wisten. De arts vertelde ons dat de levensverwachting 3 tot 5 jaar was. Na de eerste schrik, spraken wij af deze ziekte niet ons leven te laten beheersen, niet wetende hoeveel impact het zou hebben op ons en ons jonge gezin. Wij besloten de gegeven tijd zo mooi mogelijk te maken. Omdat hij het sporten op moest geven, besloot ik, “voor die korte tijd die wij nog hadden” solidair te zijn en ook te stoppen met tennis en golf.

Kort daarna kwamen de praktische problemen; het huis moest aangepast, er werd een lift gebouwd en de rolstoel kwam in beeld. Ook onze relatie veranderde. Mijn man was gewend de regie op alle fronten strak in handen te houden. Nu moest hij taken en beslissingen aan mij overlaten, iets wat nog al eens frictie gaf. Bovendien werd ik verpleegkundige en hij mijn patiënt; een situatie waar wij beiden nooit voor gekozen hadden.

Vrienden en familie stelden alles in het

werk om zijn laatste jaren zo comfortabel mogelijk te maken. Wij maakten daar graag gebruik van, maar er was een keerzijde. Iedereen wilde zo graag méér doen, dat ik overstelpt werd met tips en adviezen. Daar kon of wilde ik soms niets mee. Vervolgens lag het schuldgevoel op de loer, de ander bedoelde het toch zo goed. Ik had vooral behoefte aan iemand die in staat was te luisteren zonder oplossing of oordeel. Het gevoel niet verder te kunnen met mijn eigen leven maakte me soms kwaad en verdrietig. Toch was opname in een verpleeghuis geen optie. Pas na 25 jaar en een ongeval kwam ik tot inzicht dat ik het op deze manier niet langer kon. Dat betekende dat wij alsnog kozen voor opname.

Als ik de keus nu opnieuw zou kunnen maken, dan zou ik veel meer zorg inhuren. Ik zou tegen andere mantelzorgers zeggen: “Vergeet jezelf niet.” Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de ander. Uiteindelijk heb ik 31 jaar voor mijn man gezorgd, begin vorig jaar is hij

overleden. Ik heb het leven opgepakt en ik bruis van de energie. Met mijn jarenlange ervaring, ook als maatschappelijk werker, vul ik nu het hiaat in de mantelzorg op door te luisteren naar mantelzorgers.

Wilt u ook met Paula praten:

Een luisterend oor
030 - 6031685 / 06 - 13039483
pnmfoet@hetnet.nl

WORKSHOP

Stéphanie Beijnes van Verlies & Verder verzorgt i.s.m. de LSR de workshop “Tijd voor jou - Zorg voor de mantelzorger”. Een workshop die persoonlijk & praktische handvatten biedt om balans te houden.

Donderdag 14 april, 13.00 uur
Bilderdijkstraat 48 in Utrecht
Deelname € 25

Voor meer informatie & aanmelden
www.verliesenverder.nl



mail
&
win

MIJN TAS EN IK

Mijn tas & ik helpt kinderen spelenderwijs omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er voor mij veranderen? Wat vind ik daarvan? Een tas van Mijn tas & Ik geeft kinderen de mogelijkheid door middel van tekenen, lezen, praten, schrijven en spelen antwoorden te vinden op dergelijke vragen.

Wie gunt u een Herinneringstas?

stuur een berichtje naar
info@striktpersoonlijkuitvaart.nl & maak
kans op de Herinneringstas t.w.v. € 45,-

UITVAART LOCATIES

De uitvaart kan in een kerk of crematorium plaatsvinden, maar mag ook elders. In en rond Utrecht kennen wij veel verschillende & bijzondere locaties voor een afscheid, zoals een kleine kapel, een theater of een omgebouwde fabriek. Het kan ook op een zelfgekozen plek in het bos, een stamkroeg of in de eigen achtertuin; wij denken graag met u mee.

4.

K

KERKEN

Geertekerk, Janskerk, Blauwkapel, Kerk Oud Zulen, Gregoriuskerk, Domkerk, Nicolaikerk, Beauforthuis of De Metaal Kathedraal. Een greep uit het aanbod (verbouwde) kerken in en rond Utrecht waar u ook als niet-kerklid van harte welkom bent.



I

INTERIEUR

Uiteindelijk bepaalt het interieur de sfeer. Juist die sfeer kan doorslaggevend zijn toch voor die ene locatie te kiezen. Zoals de verbouwde boerderij van De Landgoederij in Bunnik, het koetshuis van Huize Frankendael in Amsterdam of Het Oude Magazijn in Amersfoort.



1. Geertekerk 2. Openluchttheater Soest 3. De Landgoederij 4. Crematorium Daelwijck 5. Koetshuis Huize Frankendael

O

OPEN LUCHT

In overleg met Staatsbosbeheer is veel mogelijk. Voor een uitvaart op een open plek in het bos moet er wel van alles ingehuurd worden. Denk ook eens aan het openluchttheater Soest.

A U L A

Rond Utrecht zijn vijf crematoria: Daelwijck, Den en Rust, Leusden, Noorderveld en Domstede. Daelwijck heeft de afgelopen jaren een grote metamorfose ondergaan. Het resultaat is twee mooie, lichte aula's en een koffiekamer met terras en zicht op de vijver.



LOCATIES

6. Het Oude Magazijn 7. Bistro Belle 8. Beauforthuis 9. De Metaal Kathedraal 10. Het Oude Magazijn

Voor nog meer locaties in en rond Utrecht, kijk op onze website:
www.striktpersoonlijkuitvaart.nl/locaties



L O O D S

Een industriële ruimte leent zich erg goed om in de stijl van de overledene aan te kleden. Enkele objecten en belichting zijn doorgaans voldoende. Mooi zijn de ruimten van DeFabrique.

5.



B I S T R O

Een café of restaurant kan heel geschikt zijn voor een uitvaart of condoleance. Zoals Bistro Belle in Oud Zuilen, gelegen naast de sfeervolle Kerk Oud Zuilen. Bistro Bosschoord of De Kastanhof in Lage Vuursche, niet ver van Den en Rust, zijn ook heel stijlvol.

AGENDA 2016

Ter bezinning & inspiratie presenteren wij onze agenda voor 2016.

Wij hopen u te zien of spreken tijdens één van deze dagen.

Saskia & Esther
www.striktpersoonlijkuitvaart.nl
030-2316131

POËZIE CAFÉ



Schrijfster Vrouwkje Tuinman draagt gedichten voor over rouw & leven; uit eigen werk & boekenkast. Muzikale ondersteuning op cello door Anna Schweizer.

woensdag 30 maart 2016
20.00 uur

Het Literatuurhuis
Oudegracht 237, Utrecht
beperkt aantal plaatsen

6.

Entree € 7.50
Kaarten zijn te bestellen via
www.striktpersoonlijkuitvaart.nl/agenda

BLOEM & KUNST



workshop bloemen & schikken
Hollands Beste Bloemstyliste Sarah
twee uur, inclusief materiaal & bloemen

maandag 19 december 2016
19:30 - 21:30 uur

in de kas van De Moestuin,
Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht
entree links op parkeerplaats Kampong.

Entree € 45,- aanmelden kan via
www.striktpersoonlijkuitvaart.nl/agenda



PORTRET
Muriël van Miss.Memor
maakt mooie digitale
herinneringen
op een portret van
een dierbare.
Een bijzonder cadeau.



BOEKENTIPS BOEKENTIPS BOEKENTIPS

VERLAAT VERDRIET

• Mieke Ankersmid •
Ruim 10% van de mensen tussen de 20 en 70 jaar hebben voor hun 20ste levensjaar een ouder verloren. Een dergelijk verlies op jonge leeftijd is ingrijpend. Pas vaak jaren later komt dit verdriet naar de oppervlakte. Het kan voelen als de dag van gister. Dit boek geeft (h)erkenning en inzicht.



SANATORIUM

• Vrouwkje Tuinman •
Een dichtbundel waarin Vrouwkje op nuchtere toon vragen stelt over fragiele onderwerpen. Over het 'gewone' leven, zorg, angst voor dementie en de dood, het verbeteren van het eigen lichaam en het zoeken van levensdoelen.



UIT JE DUIM!

• Gouden Boekje •
In dit bijzondere, grote Gouden Boek staan negen verhalen bedacht door kinderen voor wie 'later' misschien niet zo heel lang meer duurt of al is geweest. De verhalen zijn geïllustreerd door negen toptekenaars. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.



STILTE

• Amnesty International •
Een bundel met 133 gedichten over 'stilte' in al haar vermogen. Met dichters uit oude tijden en heden ten dagen uit de gehele wereld. Bekende en onbekende poëzie, meest in nieuwe vertalingen.

omdat ik me in de woorden niet red, zeg jij voor mij, stilte, wat ik niet kan

José Saramago



IK WEET NIET WELKE WEG JE NEEMT

• Arie Boomsma •
Een bundel met prachtige, ontroerende, soms droevige, soms opbeurende gedichten over de dood. Werk van bekende Nederlandse dichters, samengesteld door Arie zelf.



DOODGEWOON

• Bette Westra •
Een prachtig boek vol gedichten en illustraties die lijken te gaan over de dood, maar toch vooral het leven beschrijven.

OPA IS DOOD, AL EEN POOSJE. DAT VIND IK NATUURLIJK. NIET FIJN, MAAR NU HEB IK WEL ZIJN HORLOGE, ZIJN KOPELEFOON EN ZIJN TREIN.

NOTARISENZO



Joline Kronenburg - de Jonge is werkzaam als kandidaat notaris familierecht en estate planner bij Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat in Utrecht. Zij geeft antwoord op veel gestelde vragen rondom de afwikkeling van de nalatenschap.

LEVENSTESTAMENT

Een onderwerp waarover veel wordt geschreven, is het levenstestament. Daarin bepaalt u wie namens u mag handelen, vanaf het moment dat u deze akte tekent of vanaf het moment dat een arts bepaalt dat u zelf uw eigen zaken niet meer kunt regelen. Mensen die getrouwd zijn, denken vaak dat de ander het dan wel kan regelen; dat is niet zo. U kunt zonder volmacht niet voor uw echtgenoot tekenen.

Ook als er meerdere kinderen zijn, is het goed iemand aan te wijzen. Indien u geen partner of kinderen heeft, moet u hierover ook nadenken: wie vertrouwt u genoeg om alles aan over te laten? En hoe moet dat dan precies? Wat zijn uw eigen wensen eigenlijk? Bij het maken van deze akten, horen meerder gesprekken waarin ook medische zaken besproken kunnen worden en wensen ten aanzien van de uitvaart.

ALS U WACHT TOT U IN DE WAR BENT, BENT U TE LAAT

Als u niet vertelt hoe u het wilt, moeten anderen daar later over nadenken. Daarmee is niemand gebaat. Regel en bespreek het op tijd. Laat ook de uitvaartondernemer dan al aanschuiven. Leg uw wensen vast; bijvoorbeeld hoe u uw situatie voorstelt als u hulpbehoevend wordt of waar u dan zou willen wonen. Bespreek dan ook hoe uw vermogen is samengesteld en waar de belangrijke papieren liggen.

Dit lijkt allemaal heel veel werk en dat is het ook, maar als u zich door een, in het familierecht gespecialiseerde, notaris laat helpen, zult u zien dat het allemaal toch overzichtelijk kan worden.

VERKLARING VAN ERFRECHT

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig? Ieder jaar komt deze vraag weer terug, daarom ook in deze krant weer het antwoord.

Nee, deze verklaring is niet altijd nodig, maar wel vaak! Er is een convenant gesloten tussen de minister en de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarin is afgesproken dat partners (getrouwd/ge-registreerd) geen verklaring van erfrecht nodig hebben als er a) geen testament is (op te vragen bij CTR) en b) het bedrag op de rekening lager is dan € 100.000. In overige gevallen zal de bank wel om deze verklaring vragen, om de simpele reden dat ze zeker willen zijn dat degene aan wie ze het geld overmaken ook daadwerkelijk de erfgenaam is. Hetzelfde geldt bij de verkoop van het huis; de makelaar wil zekerheid.

BENEFICIAIR AANVAARDEN

Wat is beneficiair aanvaarden?

Iedere erfgenaam heeft de keuze een erfenis 1. te aanvaarden (dan krijgt u zowel de plussen als de minnen en moet u mogelijk bij betalen uit eigen vermogen), 2. te verwerpen; dan krijgt u niets, maar hoeft u ook geen schulden te betalen. Als u kinderen heeft, treden uw kinderen in uw plaats en verplaatst u dus een mogelijk probleem. 3. beneficiair te aanvaarden. Het gevolg daarvan is dat u niet met uw eigen vermogen aangesproken kunt worden voor de schulden van de overledene.

Wanneer beneficiair wordt aanvaard, geeft de erfgenaam te kennen de erfenis alleen te accepteren als deze positief blijkt te zijn. Indien de schulden die tot de erfenis behoren groter zijn dan de daartoe behorende bezittingen, kan de beneficiair aanvaardende erfgenaam daar niet voor worden aangesproken.

De erfgenaam die zuiver aanvaardt, doet dat echter zonder enig voorbehoud en kan dus - mogelijk - wel geconfronteerd worden met een tekort.

De beneficiaire aanvaarding wordt ook wel "aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving" genoemd. Eén van de vele verplichtingen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam is namelijk dat hij een beschrijving van de erfenis moet (laten) opmaken. Om beneficiair te aanvaarden moet er een verklaring worden afgelegd bij de griffie

van de rechtbank. Dat kan ook door de betreffende verklaring via de notaris naar de rechtbank te sturen. De rechtbank rekent daar griffierecht voor.

ZIEKTE & DE FISCUS

Ik ben ernstig ziek, kan ik de belastingdruk voor mijn kinderen verminderen?

De manier om dan belasting te verminderen, is het wegschenken van vermogen. Dat heeft zin, omdat de wet vrijstellingen kent. Let wel op: schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen voor het overlijden worden fiscaal geacht niet plaats te hebben gevonden en worden dus fiscaal toch opgeteld bij de nalatenschap.

Als u getrouwd bent, kan het aanpassen van een testament wél nu of op termijn erfbelasting besparen. Er wordt dan in de testamenten optimaal gebruik gemaakt van de vrijstellingen en er wordt gekeken in hoeverre fiscaal gebruik gemaakt kan worden van de situatie dat er tijd verstrijkt tussen het eerste overlijden en het tweede overlijden. Ook kan het zinvol zijn in geval van huwelijksvoorwaarden deze nog eens goed onder de loep te houden. Het kan belasting schelen de huwelijksvoorwaarden op te heffen. Stel de man heeft 100 en zijn vrouw heeft 0 en de man is ziek: zodra de huwelijksvoorwaarden zijn opgeheven is zijn nalatenschap geen 100 meer maar 50, dat kan flink schelen.

>> TARIEVEN <<

Vrijstelling erfbelasting 2016

Partner	€ 636.180
(Klein)kinderen	€ 20.148
Invalide kind	€ 60.439
Ouder	€ 47.715
Overige verkrijger	€ 2.122
Pensioenimputatie*	€ 164.348

Vrijstelling schenkbelasting 2016

Kind (per jaar)	€ 5.304
Kind (18 - 40 jr) 1x	€ 25.449, maar als voor eigen woning/studie = € 53.016
Overige verkrijger	€ 2.122

Erfbelasting 2016

Verkrijgingen tussen 0 en € 121.903

Partners & kinderen	10%
Kleinkinderen	18%
Overig	30%

Verkrijgingen boven € 121.903

Partners & kinderen	20%
Kleinkinderen	36%
Overig	40%

* Als u als partner een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen. Het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt. Dit heet pensioenimputatie.

Vanaf 2017 komt de vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning weer terug. Iedereen kan aan iedereen onder de 40 jaar dat bedrag schenken, mits het gebruikt wordt voor de eigen woning.

UITVAARTKOSTEN

Wat kost een uitvaart? Dat is voor iedereen verschillend. De kosten voor een uitvaart verzorgd door Strikt Persoonlijk zijn echter helder opgebouwd: **1 + 2 = 3**

1. **Ons tarief is vast**, hierin zit:

- regie van de uitvaart
- nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld, komen wij naar u toe (*dag of nacht*)
- tot en met de dag van de uitvaart hebben wij dagelijks contact
- regelmatige controle van de overledene
- aangifte gemeente + akte van overlijden
- persoonlijk ontwerp van de rouwkaart
- drukken (Indigo) van de rouwkaart met passende enveloppe (50 stuks)
- doos met condoleancekaartjes
- handboek afwikkeling nalatenschap

2. **Kosten van derden**, gebaseerd op de keuzes van de familie.

Voor iedere uitvaart werken wij met verschillende partijen, hun facturen komen op de hoofdnota. Denk hierbij aan de kosten voor thuis opbaren of in een rouwcentrum, een sobere of een design grafkist, cremieren of begraven, type locatie, soort rouwvervoer, bloemen, catering et cetera. Zodra de meeste keuzes gemaakt zijn, maken wij een kostenindicatie. Voor de goede orde; wij hebben geen financieel belang bij de keuzes die gemaakt worden.

3. **De totale kosten** voor een uitvaart die wij verzorgen, liggen gemiddeld rond de € 7.800,-. Dit bedrag bestaat uit 1 (ons tarief) + 2 (kosten van derden) = 3 (totaal bedrag).

Wilt u weten wat een uitvaart op basis van uw wensen kost? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kostenindicatie.

De Uitvaartkrant, editie #5 is mede mogelijk gemaakt door:

Hollands Beste Bloemstylist
www.moodsbysarah.com

Dreamflyer, de enige eco-logische herdenkingsballon
www.dreamflyer.nl

Unieke uitvaartlocatie aan de rand van Utrecht
www.fortaandeklop.nl

Handgemaakt, toegankelijk, milieuvriendelijk
www.grafkist.nl

De kunst van het afscheid
www.1001lichtjes.nl

Pauline & Hans verzorgen de tijdelijke balseming aan huis
www.hq-thana.nl

Urnen voor uw manier van leven
www.monum.nl

Mooi in eenvoud
www.loopkoets.nl

Wegwijzer bij afscheid
www.uitvaartadressengids.nl

Rouwbegeleiding met aandacht
www.aandacht-doet-leven.nl

Voor goed licht & geluid
www.sounds-perfect.nl

Mooie locatie voor een persoonlijk afscheid
www.delandgoederij.nl

Een afscheid in de tuin, aan het water
www.deparelvanzuilen.nl

Studenten-dragersgilde, jong & stijlvol
www.ferentes.info

Catering met stijl; thuis of op locatie
www.elanuitvaartcatering.nl

Utrechtse steenhouwer
www.steenhouwerij-jansen.nl

Emoties verkennen via thematassen
www.mijntasenik.nl

Koetshuis de Haar voor condoleance
www.koetshuisdehaar.nl

Een fotoserie met gevoel voor detail & sfeer
www.stilbeeld.nl

Zachte mandjes & kleding voor overleden kindjes
www.amelius.nl